

OPENINGSSPEECH DIVE4ALL BAR 10-06-2012 LEON KOK

Welkom iedereen, leuk dat jullie gekomen zijn. Mij rest de eervolle taak om jullie als eerste te mogen toespreken. Voor de duidelijkheid, hier had ik me niet voor opgeworpen, maar de dames en heren van het bestuur hebben me hiertoe opgedragen met de woorden "dat moet nu eenmaal". Niet dat ik het vervelend vind iets te zeggen, zoals je waarschijnlijk wel weet, maar het is altijd prettiger dit te doen naar aanleiding van een verzoek of in opdracht, dan dat ik mezelf daartoe weer zou moeten uitnodigen. Ik doe het dus graag!

Het is al meer dan een decennia geleden dat we begonnen zijn met Dive4all. Ik zeg met recht 'we', want een duikschool en duikvereniging kun je nu eenmaal niet alleen opzetten en blijvend in de lucht, of in dit geval, onder water houden. Het ontstaan van Dive4all vindt zijn oorsprong, zoals menigeen hier vanavond wel weet, vanuit enerzijds de onvrede opgedaan bij andere duikscholen, en anderzijds vanuit de behoefte om weer eens iets geheel nieuws te gaan doen. Een aantal van de mensen van het eerste uur zijn er niet meer. De eerste divemaster, die me in de overbruggingsperiode voordat ik zelf divemasters had opgeleid zou bijstaan, net als de eerste reanimatiedocente en mijn eerste buddies. Hun vertrek ging altijd gepaard met goede redenen als verhuizing of huiselijke omstandigheden waardoor ik nog steeds met warme gevoelens aan die mensen en die periode terugdenk. Een mailde me nog gisteren, Marlijn Habets. Dive4all heeft vaal aan hen te danken.

Sommige anderen van die mensen van dat eerste uur zijn er nog steeds. Floortje bijvoorbeeld, die me als eerste Dive4all Divemaster bij talloze trainingen heeft ondersteund en jarenlang, tot de dag van vandaag, eigenlijk de ruggengraat van Dive4all is geweest. Zij deed de intake en organisatie van alle trainingen. En Imke die zich, naast het Divemastersschap, later tevens ontpopte als de communicator, website manager en vakantieregelaar. Ook Wiro, die vanaf het begin erbij was en als eerste leerling van Dive4all binnen Dive4all zijn PADI OWD brevet ontving. Er is niemand, vermoed ik, die zoveel flessen heeft gevuld als hij. Wordt dus de hoogste tijd dat deze mensen er ook eentje gaan legen, bij deze leuke gelegenheid, maar zo ver is het nog niet.

Ik wil nog heel even blijven staan bij dat ontstaan van Dive4all waarbij het uitgangspunt was, en gelukkig nog steeds is, mensen in de gelegenheid te stellen om op een leuke manier veilig en met plezier te leren en laten duiken. Het deed me denken aan een boek van Nescio, de Titaantjes. We leken wel wat op de titaantjes, toen we begonnen. Daarom draag ik daar graag, zij het iets aangepast, iets uit voor.

Jongens waren we, maar aardige jongens. Al zeg ik 't zelf. We zijn nu veel wijzer, stakkerig wijs zijn we, behalve Wiro, die mal geworden is. Wat hebben we al niet willen opknappen. We zouden hun wel eens laten zien hoe 't moest. We, dat waren wij, met z'n allen. Alle andere duikers waren 'ze'. 'Ze', die niets snapten en niets zagen. "Wat?", zei Wiro dan, "Duiken? Praat je over duiken? Hun ego in hun duiken." Op enkele 'goeie kerels' na werd iedereen door ons veracht. Heel stilletjes zeg ik daar nu bij: "En niet geheel ten onrecht",

maar dat mag niemand horen. Ik ben nu geen held meer. Je weet niet hoe je de mensen nog eens nodig zult hebben. En Imke vindt ook dat je geen aanstoot moet geven.

Het was een wonderlijke tijd. Als ik er even over nadenk, dan moet die tijd nog voortduren, die duurt zolang er jongens en meisjes, die jong denken, binnen Dive4all rondlopen. Voor ons is die tijd nog lang niet voorbij, maar gelukkig zijn we nu aangevuld en dus met meer.

Nescio beschrijft het goed: we dachten, in onze jeugdigheid en onbezonnenheid, het beter te kunnen, en ik constateer dat we als Dive4all zo jong zijn gebleven. Zo jong, dat we dat nog steeds menen. Als we kijken naar het heden, dan zien we daar alle elementen van terug. Vorig jaar nog vervingen we zowat al ons duikmateriaal met nieuwe spullen, zijn we met Peter Kuijf de duikshop gestart, werden we Mares gecertificeerd, stonden we maanden op de Pathe website als prijs voor de film Sanctum, zijn we onze lessen middels draaiboeken aan het optimaliseren, en zo kan ik nog wel even doorgaan.

En laten we niet vergeten dat we, zowel vorig jaar als dit jaar, opnieuw gestart zijn met het intern opleiden van PADI Divemasters om de groeiende vraag naar trainingen binnen Dive4all goed te kunnen blijven invullen. We zijn de enige duikschool waarbij alle geplande cursussen nog steeds vol zitten. Er werden daarom nieuwe Divemasters opgeleid waarvan er een vorige week nog haar eerste DSD zelfstandig verzorgde nadat ze dit al ettelijke malen met instructeurs had gedaan en zich ontplooid heeft als een van de betere Divemasters en koekebakkers van Dive4all. Goed en lekker gedaan Debbie!

Het bestuur, het nieuwste orgaan binnen Dive4all, zal een belangrijke rol kunnen spelen in de verdere groei van de vereniging door te werken aan ledenwerving, saamhorigheid en events. Dat doet ze al en we staan hiermee opnieuw op een belangrijk keerpunt van Dive4all. We zijn hiermee het servet definitief ontgroeit en hebben het tafellaken nodig. Voor de mensen van het eerste uur betekent dit natuurlijk aanpassen. 'Hun' vereniging wordt van 'ons'. Maar het is juist deze stap die een aantal mensen ook zal gaan ontzien doordat het werk beter verdeeld wordt en de kwaliteit daarmee tevens omhoog zal gaan.

We merken steeds opnieuw op dat we een goede naam hebben in de markt. We horen dat bij (aspirant) cursisten, maar ook onze concurrenten in de markt en ervaringen van duikers elders. Zelfs bij Mares sprak men over 'de duikschool van Utrecht'. Toen we jong waren, waren we misschien ambitieus en wellicht wat arrogant, maar achteraf gezien, om met de woorden van Nescio te spreken, was dat misschien "*niet geheel ten onrecht*".

De Dive4all bar is voor mij inmiddels al het symbool geworden van samenwerking, eenheid, volhouden en gezelligheid. Dat hebben we samen gepresteerd. En dat is waar Dive4all uiteindelijk voor staat. Het is daarom goed, en ik doe het met plezier, dat ik nu plaats maak en het woord aan het bestuur geef. Dat mag als symbool staan dat Dive4all al lang niet meer van een of een select groepje personen is, maar van en voor ons allemaal.

Ik dank jullie niet alleen voor je aandacht, maar vooral voor je inzet. Samen zijn we Dive4all!